



*“ Want bij U is de bron des levens
in uw licht zien wij het licht” (Psalm 36:10)*

Nieuws voor onze donateurs en geïnteresseerden

Werkreis naar Agape School juli 2016



Ruben en Keesjan hebben met Gloria Chikoti, Nathan en Mariëlle een kleine drie weken bij Agape School gewoond en meegewerkt om de mensen van Agape School beter te leren kennen en zij ons. We hebben samen lesgegeven, gezongen, geschilderd, gegeten, gevoetbald, gekorfbald, een cross culturele communicatiecursus gedaan, toekomstplannen doorgesproken en rond het kampvuur verhalen gedeeld. Agape School ziet er goed uit en is een levendige school met een toegenomen aantal medewerkers, die allemaal hun tijd en energie geven aan de leerlingen van Agape School. Dit terwijl het voor hen allemaal erg moeilijk is om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Voor ons zijn het helden.



George



Webster



Ethel



Elisabeth



Muliyunda



Richard



Mary



Rodwell

Webster en Richard doen sinds januari jl. hun deeltijd Pabo-opleiding. Mary en George zitten in de afronding van hun voltijds Pabo-opleiding. Alle vier worden door Mutende gesteund. Het doel hiervan is het verbeteren van het niveau van onderwijs en zorgen dat de medewerkers een inkomen kunnen krijgen van de overheid, waardoor de school stabiel wordt in de bemensing en dat de medewerkers een goed bestaan kunnen opbouwen.



Voor Nathan en Mariëlle was deze reis een primeur. Beiden geven ze hun indrukken weer.

Nathan verteld: *“Onderweg richting Agape School komen we kinderen tegen die stenen aan het hakken zijn om daarmee de volgende dag eten te kunnen kopen. De kinderen onderweg vroegen met een hoog stemmetje “How are you?” en dan*

antwoordde je “ I’m fine and you?”. Er verscheen een glimlach op hun gezicht. Veel verder kwam je vaak niet, omdat ze dit als enige konden zeggen in het Engels maar die glimlach zei genoeg. De dagen op Agape School waren prachtige dagen, de kinderen speelden op het schoolterrein, deden tikkertje en lieten zien hoe goed ze konden voetballen met hun zelf gemaakte voetbal van plastic tasje. De leerkrachten gaven maandag tot en met vrijdag les aan alle groepen les. Af en toe werd er een leerling uit de klas gestuurd en vroegen wij ons af waarom. Even later kwam die terug met een aantal krijtjes... die waren dus op. Iets wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen nu alles bij ons digitaal gaat. De Agape vrijwilligers geven les met passie en overtuiging om de kinderen iets te leren waarmee ze aan hun toekomst kunnen bouwen. Ook al zijn de leermiddelen beperkt, de leraren doen er alles aan om de kinderen wat te leren!”



Nathan, Sydney en Bwalya

Mariëlle vertelt: "Wat was dat een ervaring. Elke dag zag je weer dingen gebeuren wat iets met je deed. De hele week zijn wij op de school geweest. Dit deden we elke dag lopend vanaf onze slaappleaats naar de school. Je ziet de raarste dingen voorbijkomen: een geit boven op een grote vrachtwagen, iemand met allemaal kippen in een zelf gemaakt hokje achterop de fiets. Dat maak je niet mee in Nederland. Het is bijzonder om te zien hoe ze in armoede leven en toch zo gelukkig zijn. Ze zijn daar blij met de dingen die ze hebben.



Tembwe, Grace en Mariëlle

Agape school zag er goed uit. Sommige lokalen hebben tafeltjes met zitplankje erbij, sommige kinderen zitten op de grond, omdat er te weinig tafeltjes met zitplankjes zijn. Het is bijzonder om te zien hoe graag de kinderen naar school gaan. Ze hebben er zoveel plezier in. Wat je in hier in Nederland haast niet kan voorstellen. Hier zitten de leerlingen er niet op te wachten om weer naar school te gaan. Als de kinderen dan pauze hebben op de school gaan ze allemaal naar de keuken. Daar staan grote pannen met maisdeeg (nshima) en groente op het vuur. Dit eten krijgt de school van de overheid en



Mutende bekostigt het transport. Dan staan alle kinderen in een rij met een zelf gemaakt bordje of een klein tasje of soms alleen hun handen omdat ze geen schaalte hebben om wat te lunchen. De kinderen waren er helemaal blij mee ook al kregen ze elke dag hetzelfde eten. Ik vind het bijzonder mooi om te zien hoe blij de kinderen zijn met wat ze hebben."



De dagelijkse Agape lunch

Emmanuel en Gloria Chikoti



Emmanuel

Emmanuel is voortvarend begonnen met zijn studie economie aan de Zambian Catholic University in Kalulushi. Hij wordt door een kleine groep sponsors gesteund via Mutende. Gloria was deel van het team tijdens de werkreis. We hebben veel kunnen praten over haar besluitvorming over het vervolg van haar studie psychologie aan de Universiteit van Zambia. Ze ziet daarmee af van een zwenk naar de opleiding tot docent. De beurscommissie besluit een dezer dagen over de verlenging van haar beurs.



Gloria

Miloso: Seed for Feed project

We kunnen met de nu beschikbare middelen nog ruim een jaar het Seed for Feed project voortzetten en Mutende zoekt naar sponsors om dit project daarna door te kunnen laten lopen. Er gaan nu 22 wezen dankzij dit project naar Miloso Primary School. Van harte aanbevelen!

Wij danken u voor uw steun en betrokkenheid. Wij hopen dat u de komende tijd ook aan een van onderstaande projecten wilt bijdragen. Wilt u aan een specifiek doel geven? Geef dat dan aan bij uw overmaking en uw gift gaat dan voor de volle 100% naar zijn bestemming.

Namens het bestuur van Mutende,

Keesjan van der Maas



Ruben, Melody, Johan, Keesjan en Florian

Projecten:

- | | |
|---|------------------------------|
| ▶ Pabo-opleiding George, Richard en Webster | ▶ Schilderen Agape school |
| ▶ Seed for feed: opvang wezen in Miloso | ▶ Gaarkeuken Agape School |
| ▶ Weduwen en wezenfonds Miloso | ▶ Opleiding Emmanuel Chikoti |

Mutende bestuur:

Dhr. R. Bijl
Mevr. M. Chikoti
Dhr. Ir. C.J. van der Maas
Dhr. Ing. J. Wassink
Dhr. F. Zoet

postadres:

Bijleveld 9
3813XK Amersfoort
telefoon: 033-2450116

www.mutende.org

Bank:

NL12 RABO 0380410850
t.n.v. Stichting Mutende
Maarsse

Mutende is ANBI-erkend

www.facebook.com/stichtingmutende